

NHÀ NGUYỄN (1802 - 1945)

Lúc này Nguyễn Ánh lên ngôi
Lấy tên niên hiệu một thời - Gia Long
Trịnh đàng ngoài, Nguyễn đàng trong
Bao năm nội loạn tiêu vong dân lành
Mấy đời Trịnh - Nguyễn phân tranh
Mấy đời cống nạp cầu danh xứ người
Gặp Vua nhân đức lên ngôi (Quang Trung)
Thương dân, yêu nước, thương nòi thiết tha
Tức thì gặp kẻ mưu ma
Gian manh hâm hại xót xa lòng này
Bao người tài đức tiếc thay
Vàng thau lãm lộn, gian ngay khó lường
Hàm Nghi xuống chiếu Cân Vương
Sĩ phu yêu nước xuống đường noi theo
Chóng giặc Pháp, thương dân nghèo
Trách ai đã để lãm bèo với sen
Giúp quân cướp nước đê hèn
Bắt Hàm Nghi để dẹp yên phong trào
Thương đau đồn nén thương đau
Quyết không hợp tác cùi đầu cam tâm

Không bán mình cho thực dân
 Xót cho nước mất mà thân bị tù
 Thương cho tầng lớp sĩ phu
 Chí chưa thoả nguyện, sương mù bủa vây
 Nhà Vua chịu cảnh lưu đày
 Văn mong đất nước có ngày hồi sinh
 Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân
 Ba Vua yêu nước, thương dân, riêng mình
 Ba Vua cùng cảnh lệnh đênh ⁽¹⁾
 Lưu đày lên thác xuống ghềnh nơi xa
 Dẫu cho tan cửa nát nhà
 Trọn lòng yêu nước thiết tha vô bờ

*

*

*

Tên Người xin tạc vào thơ
 Cõi tâm linh - nén nhang thờ ngát hương

*

*

*

⁽¹⁾ Ba Vua đều bị Pháp lưu đày ở các nước thuộc địa của Pháp : Hàm Nghi ở An-Giê-Ri, Thành Thái, Duy Tân ở đảo Rê- uy- ni-ông

Mấy đời bán nước câu vinh
Vua cha Đồng Khánh bù nhìn chính ngôi
Vua con Khải Định nối đời
Cùng dòng mạt hạng tiếp lời nịnh Tây
Chọn ngày đi hội Mác - Xây (20-5-1922)⁽¹⁾
Ngợi ca “ông chủ” - người thày văn minh
Dân Nam thương nước Nam mình
“Con Rồng Tre” đã xuất trình - nổi danh ⁽²⁾
Cụ Phan với “Thất điêu trấn” ⁽³⁾
Phơi bày bộ mặt hại dân hại nòi
Đến thời Vĩnh Thụy nối ngôi
Cũng phường bán nước buôn nòi giống nhau
Mười năm đào tạo dài lâu
Từ bên “mẫu quốc” xuống tàu về quê
Đức Vua có thú ham mê
Vui cùng mỹ nữ với nghề đi săn
Một lòng cầu kết thực dân
Cả khi trong cuộc hôn nhân đầu đời
Do Pháp xếp đặt lên ngôi
Trong vòng cương toả một đời làm Vua.

⁽¹⁾ Ngày 20-5-1922 Khải Định sang Pháp dự hội nghị thuộc địa ở Mác-xây

⁽²⁺³⁾ Cũng dịp này ở Pháp - Nguyễn Ái Quốc cho công diễn vở kịch “ Con Rồng Tre “ cùng nhiều bài báo và bản “ Thất điêu trấn “ của cụ Phan Châu Trinh lật tẩy bộ mặt hại dân hại nước của Khải Định

Phân III- ĐẤU TRẠM GIAI ĐOÀN DÂN TỘC

*** NGƯỜI ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC**

Đến ngày dân tộc đổi đời
 Ngôi sao tháng Tám sáng trời nước Nam
 Bác Hồ lãnh đạo Việt Minh
 Phong trào cách mạng nước mình lớn nhanh
 Nhân dân Huế đến cổng thành ⁽¹⁾
 Vị Vua Bảo Đại hạ mình thoái ngôι
 Xin trao ấn kiếm dâng Người
 Từ nay Đất Nước dưới thời tự do

*

* *

Ông sâu công đức Bác Hồ
 Bao năm lặn lội bến bờ xa xăm
 Bao nghề Bác chẳng từ nan
 Bác là anh thợ đốt than dưới tàu

⁽¹⁾ Ngày 30 - 8 - 1945 hơn năm vạn nhân dân thành phố Huế tập trung ở Ngọ Môn, Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng

Bác đi từ Á sang Âu
Như đi tìm hạt ngọc châu giữa đời
Con đường xa tít chời vời
Trái tim thắp lửa cho Người niềm tin
Bác tìm đến với Lê - Nin
Chậm chân một bước, Lê - Nin “đi rồi” !
Chỉ còn ánh đuốc Tháng Mười
Với hào quang tỏa sáng ngời lung linh
Đây rồi ! Ngọn lửa đấu tranh !
Xin mang về Đất Nước mình soi chung
Mác – Lê nin – Hồ Chí Minh
Con đường chân lý tài tình biết bao.

* CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC

“Hỡi quốc dân! Hỡi đồng bào!
Những ai có súng có dao hãy dùng”
Chúng ta chiến đấu đến cùng
Đã nô lệ mãi, phải vùng đứng lên
“Đập quân thù xuống đất đen”
Lời Người giục giã trái tim muôn người

Bốt đồn thù mọc khắp nơi
 Giống như nấm dại dưới trời mưa xuân
 Mỗi người dân một người quân
 Diệt thù phá hết bốt gần đồn xa
 Bao năm chiến địa là nhà
 Núi xương sông máu biết là bao nhiêu?

*

* * *

Người giáo mác quyết liều xông tới
 Người mũ nan áo vải hành quân
 Từng đoàn vận tải dân công
 Tưởng như tất cả núi sông lên đường
 Cùng nhầm hướng chiến trường ra trận
 Đoàn quân đi xanh lá nguy trang
 Ngựa thồ, xe đẩy, thuyền nan
 Đêm đêm tiếng hát rộn vang núi đồi
 Quản chi giá rét sương rơi
 Quản chi mưa nắng hay trời bão giông
 Thuốc men, súng đạn, quân lương
 Áo chăn ra chốn chiến trường - chuyển nhanh
 Nào ai khoét núi ngủ hầm
 Nào ai tuột dốc tím bầm vết chân

Lao người chặn bánh xe lăn
Thân làm giá súng, hòn căm chất chồng ⁽¹⁾
Đạn thù câu vút câu vồng
Ém mình bịt chặt cho nòng súng câm ⁽²⁾
Đã dành thịt nát xương tan
Lỗ châu mai có biết oan hồn này
Căm thù bao lũ giặc Tây
Từ nơi xa đến đất này xâm lăng
Dốc toàn lực suốt chín năm
Trường kỳ kháng chiến đẹp bằng nguy nan
Đánh cho lũ tham tàn đế quốc
Hết đường đi xâm lược chiến tranh
Việt Nam có Hồ Chí Minh
Cha Già dân tộc nặng tình nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Khắc ghi nhớ tấm lòng son của Người
Cháu con ra đến nước ngoài
Bạn bè hô mãi tên Người muôn năm
Võ Nguyên Giáp! Hồ Chí Minh!
Hai ngôi sao sáng lung linh giữa trời

⁽¹⁾ Bé Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng

⁽²⁾ Phan Đình Giót lấy thân mình lắp lỗ châu mai

Điện Biên vang động khắp nơi
 Lãy lùng thế giới - sáng ngời sứ xanh
 Đã cùng dân tộc liệt oanh
 Xây nền độc lập rạng danh nước nhà

*

* * *

Trong lòng Bác thiết tha mong nhớ
 Miền Nam còn ngọt thở thương đau
 Ước gì thống nhất thật mau
 Miền Nam đón Bác lên tàu vào thăm

*

* * *

Tháng ngày dằng dặc ước mong
 Chặng đường đi suốt bao năm vẫn dài
 Đói lòng ăn cháo ăn khoai
 Xẻ chia hạt gạo làm hai - lên đường
 Nhầm thẳng hướng chiến trường đi tới
 Miền Nam đang trông đợi từng ngày
 Mỹ kia mặt dạn dày
 Pháp thua Pháp cút, sao dày đến đây ?

Dân ta quyết phanh thây xé xác
Đuổi giặc thù - ghi tạc lòng son
Dân còn thì nước Nam còn
Muôn đời truyền lại – cháu con nhớ lời

*

* * *

Nào có tiếc đầu rơi máu chảy
Tuổi thanh xuân biết mấy yêu thương
Xa nhau lòng những vấn vương
Anh đi, em cũng lên đường cùng đi ⁽¹⁾
Con thơ ấu đang kỳ bú mớm
Gửi mẹ già khuya sớm chăm nuôi ⁽²⁾
Nhớ thương không lúc nào nguôi
Dẫn lòng bước tiếp bao người tiên phong
Em mang theo ngọn bút thần
Để ghi nhật ký chiến tranh từng ngày
Trang thơ, bài báo viết ngay
Đạn bom không thể làm lay lòng người

⁽¹⁺²⁾ Hai vợ chồng nhà thơ Bùi Minh Quốc và Dương Thị Xuân Quí cùng ra trận, gửi lại đứa con thơ đang bú. Chỉ đã anh dũng ngã xuống như một người chiến sĩ, để lại những trang thơ cổ vũ lòng người

Sau trận đánh - nụ cười chiến thắng
 Lại rạng ngời gương mặt chàng trai
 Quần chi gian khổ đường dài
 Trong lòng tâm niệm một hai diệt thù
 Cũng có lúc hôn ru theo gió
 Suối ngàn reo như ngỏ lời thương
 Trăng soi lấp lánh giọt sương
 Tưởng như ở chốn thiên đường mộng mơ

*

* *

Tiếng súng nổ báo giờ xuất phát
 Ánh trăng xanh bát ngát đầy trời
 Tan nhoà dưới bóng ma chơi
 Đèn dù pháo sáng, đất trời ngả nghiêng
 Bom rung, mặt đất chung chiêng
 “Diều hâu” gầm rú đảo điên trên đâu
 Ào ào “hổ báo” hò nhau ⁽¹⁾
 Trần đi cướp phá biết đâu dân nghèo
 Bao người trong cảnh gieo neo
 Con thơ mẹ yếu chổng chèo làm sao?

⁽¹⁾ Lính Mỹ mặc quần áo rắn rít như da hổ

- Vi-xi trốn ở nơi nao?
 Không khai tao bắn vỡ đầu cho coi
 Tay cầm thanh sắt săm soi
 Mắt mèo nhìn tưởng muốn lòi con ngươi
 Những tên dạ thú mặt người
 Nắp hầm bị bật chúng cười hả hê
 Đã không còn chốn đi về
 Từ trong lòng đất ta thề tử sinh
 Bầy thú dữ rập rình nhòm ngó
 “Trái thơm” này lấp ló trên tay ⁽¹⁾
 Một phen với lũ chúng mà
 “Trái thơm” kịp nổ giữa bầy sói lang
 Lũ cướp nước bàng hoàng kinh hãi
 Súng trong tay vung vãi đạn chì
 Hò nhau vội vã rút đi
 Sợ tài độn thổ Vi-xi tàng hình ⁽²⁾

*

* * *

⁽¹⁾: “Trái thơm” lựu đạn hình quả dứa – quả thơm

⁽²⁾ : Vi-Xi: Việt cộng

Trai gái đã gác tình đôi lứa
 Dấn thân vào đạn lửa chiến tranh
 Vì tha thiết với hoà bình
 Con đường cách mạng chúng mình cùng đi
 Hy sinh gian khổ xá già
 Dẫu xa cách mặt cũng vì việc chung
 Như vũ bão chuyển rung trời đất
 Thế trận dùng sức bật thần tiên
 Biển khơi cùng với đất liền
 Rừng xanh cùng với bưng biển xuất quân
 Cả năm mũi giáp công hiệp sức
 Năm gọng kìm khép chặt vòng vây
 Hỡi quân mặt dạn mày dày
 Cả thay lẫn tớ ra đây quy hàng
 Lời kêu gọi rền vang sông núi
 Đồng vọng cùng bom dội lửa reo
 Kho xăng cũng bốc cháy kèo
 Máy bay phản chiến đi theo “đàng mình”
 Xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập
 Cờ đỏ bay phần phạt trên cao
 Quân ta thần tốc tiến vào
 Đón ngày chiến thắng vui sao cho bằng

*

* * *

Nào ai biết trên đường đi tới
Phút giây thiêng trông đợi ngàn năm
Có ngày độc lập non sông
Ngàn người mãi mãi đi không trở về
Chỉ một bước cận kề chiến thắng
Còn bao người im lặng hy sinh
Hiến dâng vì nước quên mình
Thân dù ngã xuống nghĩa tình còn đây
Người may mắn còn nguyên thây xác
Người đạn bom xé nát thịt xương
Hy sinh trên mọi nẻo đường
Trong sông, ngoài biển, trên nương, giữa rừng
Trắng trời bia mộ Trường Sơn
Chói loà Quảng Trị - chiến trường năm nao
Còn nghe trong gió lao xao
Tiếng anh, tiếng chị lẩn vào cỏ cây
Đã ba bốn chục năm rày
Các anh, chị vẫn tháng ngày nằm sương

Không bia mộ ở bên đường
Bởi đâu cũng một chiến trường Miền Nam
Mỉm cười thay tiếng khóc than
Thân hoà trong đất - trĩu vàng trái thơm
Bao ngày rách áo đói cơm
Có ngày no đủ vui cùng đoàn viên
Người còn lưu lạc Lào - Miên
Hương hồn thiêng vẫn về bên nước mình
Cùng chung vui đón hoà bình
Âm dương gân gùi có mình có ta.

*

* * *

NGƯỜI PHU NỮ VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH

Người phụ nữ cùng lo việc nước
Thuở xa xưa từ trước đến sau
 Hôm nay ta thấy tự hào
Đời đời nối tiếp biết bao anh hùng
Trong kháng chiến lẫy lừng chống Pháp
Có bao nhiêu chiến sĩ đường Năm
 Đội quân du kích Hoàng Ngân
Giặc thua giặc nhớ ngàn lần không quên
 Tạ Thị Kiều, Nguyễn Thị Chiên
Trong Nam, ngoài Bắc những miền xa xôi
Trần Thị Lý sáng ngời ánh mắt
Trước quân thù không chút lao lung
 Đêm đen tù ngục mịt mù
Chị Minh Khai đã thối bùng niềm tin
 Có Đảng ở giữa trái tim
Chị cùng chồng đã hy sinh trọn đời
 Nhớ thương con lấm con ơi
Ấu thơ đã thiếu những lời mẹ ru ⁽¹⁾
 Đảo xa chìm giữa mây mù

⁽¹⁾: Chị Minh Khai ra đi gửi lại bé Hồng Minh mới đẻ cho bà má miền Nam nuôi giúp

Hàng dương thương những người tù bao năm
 Ra đi giữa tuổi trăng rằm
 Có nghe chǎng tiếng thì thầm gọi tên
 Chị Sáu ơi hãy hát lên
 Hát cho tiếng chị vang rền, bay xa
 Giặc thù phải sợ chúng ta
 Gió mang tiếng hát tan hoà vào trăng
 “Đánh giặc hết cái lai quần”⁽¹⁾
 Lời nguyên chị đã một lần nói ra
 Nghe chǎng tiếng của đàn bà
 Âm con thơ - giặc đến nhà - vùng lên
 Tóc dài mềm mại suối tiên
 Hờn căm đế quốc đội lên sóng trào
 Cũng dành búi tóc cho cao
 Bà Tư Lệnh đã đứng vào hàng quân⁽²⁾
 Rùng rùng đội ngũ tay không
 Cùng đi hỏi tội lũ quân giết người
 Khi cần - mái tóc buông rơi
 Áo dài tha thoát dưới trời thiêng thanh
 Đi vào khách sạn - ra nhanh

⁽¹⁾ : Lời chị út Tịch đã nói: “Đánh giặc còn cái lai quần cũng đánh”

⁽²⁾ : Bà Nguyễn Thị Định – Tư lệnh đội quân tóc dài làm quân thù khiếp sợ

“Trái thơm” bùng nổ - kinh thành chuyển rung
Trên đường em vẫn thung dung
Mặc cho cảnh sát truy lùng gắt gao

Giữa hang hùm vẫn ngọt ngào
Tóc cài gương lược ra vào dạ thưa
Thương người đi sớm về trưa
Một mình độc tuyến khéo lừa thời cơ
Nắng tin chính xác ngày, giờ
Khi nào tướng lĩnh phất cờ tiến quân
Chiến trường xa, chiến dịch gần
Bao lần đại bại - tình thân khó lường
Một mình em vẫn yêu thương
Một đời tuổi trẻ phải “nương” bóng thù
À ơi thâm tiếng hát ru
Tình yêu Tổ quốc, căm thù ngoại xâm

*

* * *

Khi đi xa, lúc về gần
Vẫn tin tưởng ở nhân dân bên mình
Người đi thương thuyết Hoà Bình
Năm châu bốn biển nhiệt tình thân thương

Một người phụ nữ phi thường
 Kiên trì nhẫn耐 khiêm nhường, thông minh
 Trong tranh đấu phải linh hoạt lăm
 Khi luận bàn đàm phán bốn bên
 Cùng tin chiến thắng vang rền
 Càng tôn vẻ đẹp dịu hiền thắm tươi
 Vẫn dung dị một người duyên dáng
 Nét tài hoa trong sáng như gương
 Tiếng Bà vang khắp bốn phương
 Trưởng đoàn đàm phán chính trường Miền Nam⁽¹⁾
 Tháng ngày dài những gian nan
 Bao nhiêu gian khổ cơ hàn sê qua
 Nhớ về từ thuở ông cha⁽²⁾
 Đã từng tranh đấu - thiết tha Hoà bình

*

* * *

Như ngôi sao sáng lung linh
 Vẫn chưa ngừng nghỉ hành trình đấu tranh
 Người mãn tiệp - nét cao sang
 Bà đi đòi lại công bằng cho dân

⁽¹⁾ : Bà Nguyễn Thị Bình trưởng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

⁽²⁾ : Cụ Phan Chu Trinh là ông ngoại của bà Nguyễn Thị Bình.

Ai mang chất độc da cam?
Đã từng ^đrồi xuống Việt Nam ngày nào
Bây giờ hãy trả lời mau
Nạn nhân nhiễm độc khi nào bình yên??? ⁽¹⁾

⁽¹⁾ : Hiện nay Bà Nguyễn Thị Bình vẫn là cán bộ của đoàn đại biểu Việt Nam đấu tranh vì quyền lợi nạn nhân chất độc Đô-xin Việt Nam

KHÚC HÁT RU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

Ngọt ngào lời ru thân tiên
 Gió mang đi khắp mọi miền gần xa

*

* * *

LỜI RU CHO ANH

Dẫu rằng xa cách đôi ta
 Anh không về được mái nhà ấm êm
 Nơi nao anh cũng có em
 Đôi ta quấn quyện ở bên nhau cùng
 Để cho anh đỡ lạnh lùng
 Cho em đỡ phải nã nùng cô đơn
 Lời ru gửi đến Trường Sơn
 Âu ơ cánh võng đã sờn bấy lâu
 Thân còn lạc dưới đất sâu
 Hồn thiêng vẫn tựa mái đầu em yêu
 Hồn đang ở chốn phiêu diêu
 Về bên em để yêu chiều ái ân
 Xa xôi ngàn dặm vẫn gần
 Bên em đầm thắm mỗi lần hát ru

LỜI RU CHO EM

Kìa trong thoảng sương mù bảng lảng
Trong chiều tà chặng vọng hoàng hôn
Tiếng em đang hỏi dập dồn

- Con thơ nay đã lớn không chừng nào?
Còn đói sữa khóc gào đòi mẹ
Hay cảm thông cho lẽ tử sinh?
 - Em ơi! Con của chúng mình
Giống em như đúc - cũng xinh tuyệt vời
Qua rồi cái tuổi ăn chơi
Con ngoan đã bước vào đời - lớn khôn
Anh đưa con đến Trường Sơn
Ở bên mộ mẹ nó dồn hỏi cha:
“Ngày xưa con ở với bà
Mẹ cha đi chiến trường xa chưa về
Cái thời mái tóc đuôi ri
Cái thời con gái dậy thì bâng khuâng
Cái thời cần mẹ hơn cơm
Cái thời muốn được dõi hòn vu vơ
Con đi tìm mẹ trong mơ
Tìm trong trang viết bài thơ ở rừng

Nỗi lòng con thấy rưng rưng..."

Hôm nay anh đến bên rừng cùng con

Tháng năm sông cạn đá mòn

Tình em vẫn khắc dấu son trong lòng

Ru cho em ngủ giấc nồng

Bên em vẫn có người chồng thân yêu

*

* * *

Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu?

Lứa đôi lỡ dở giữa chiều đang xuân

Chưa từng được biết ái ân

Chưa từng kề má ấp gần môi hôn

Nguyễn cầu cho những linh hồn

Các anh các chị vui buồn bên nhau

Suối vàng ở chín tầng sâu

Cũng xin tạo hoá bắc cầu nhân duyên

Trai anh hùng gái thuyền quyên

Tuổi xuân ai cũng có quyền được yêu

Ru anh ru chị những chiều

Ấu ơ giữa chốn phiêu diêu ru à

*

* * *

Lòng nhân ái vượt xa ngàn dặm
 Đức hy sinh tô thắm lòng son
 Người đi tên tuổi vẫn còn
 Khúc nhôi thương nhớ mỏi mòn tháng năm
 Trang giấy viết lắng đầm sâu sắc ⁽¹⁾
 Đã làm cho quân giặc nể vì.

*

* * *

LỜI CỦA LÍNH MỸ

Hoá ra những kẻ Vi-xi
 Trái tim nhân hậu sánh bì trời cao
 Hãy bình tĩnh soi vào nơi ấy
 Ta càng nhìn càng thấy lương tâm
 Chiến tranh là một sai lầm
 Càng tăng súng đạn càng bầm thương đau

*

* * *

⁽¹⁾: Nhật ký Đặng Thùy Trâm

LỜI CỦA LƯƠNG TÂM NƯỚC MỸ

Đã đến lúc cùng nhau nhìn lại
 Biết bao nhiêu thiệt hại nặng nề
 Người thua đã rút ra về
 Còn dân sở tại trăm bê khó khăn
 Bom đạn vẫn còn nằm trong đất
 Chất khai quang huỷ diệt môi sinh
 Đời cha cho đến đời con
 Sức tàn phá ấy vẫn còn tro tro
 Mấy trăm ngàn vạn em thơ
 Tật nguyền ngày dài từng giờ đớn đau!

*

* * *

NỖI LÒNG CHA ME

Đêm dài thức suốt canh thâu
Mẹ cha buồn tủi u sâu vì con
Sức tàn lực kiệt mỏi mòn
Một mai ai sẽ nuôi con tháng ngày?
Cha già bóng hạc theo mây
“Chất da cam” hối có hay chặng trời??!
Hãy đừng quay mặt người ơi!
Hãy nhìn những đứa con tội tật nguyên
Đêm hè đồng vọng tiếng quyên
Nỗi đau vang đến mọi miền xa xăm
Nỗi đau rút ruột tơ tầm
Nỗi đau đã thấu đến lòng bi ai?!

*

*

*

LỜI CỦA LƯƠNG TRI LOÀI NGƯỜI

Biết sai thì phải sửa sai
 Khơi trong gạn đục, thù này bỏ qua
 Ai cũng có thịt da tim óc
 Biết yêu thương chọn lọc tình người
 Vị tha chín bỏ làm mồi
 Đắng cay đổi lấy nụ cười mến thân
 Xa xôi xích lại cho gần
 Nửa vòng trái đất có ngần ngại chi
 Bây giờ đã hiểu Vi-xi
 Xả thân cứu nước cũng vì nghĩa nhân
 Người ta đâu phải thánh thần
 Càng nô lệ mãi càng cần tự do.

*

*

*

Phân IV- *BÀI CÁT XÂY DỰNG*

Từ trong đống tàn tro đổ nát
Ta cất cao tiếng hát xây đời
Con đường vươn tới muôn nơi
Ríu ran chim hót thay lời - líu lo
Qua sông không phải lụy đò
Véo von tiếng hát câu hò trao duyên
Cây cầu ngàn sợi tơ dăng ⁽¹⁾
Tưởng như đôi cánh chim bồng vượt sông
Đẹp như những cánh chim công
Dập dùn trên sóng Cửu Long, Hồng Hà
Cho gần gũi những bờ xa
Cho mênh mang đất nở hoa bốn mùa

*

*

*

Nhìn toàn cảnh nước nhà đổi mới
Thoả lòng dân mong đợi từng ngày
Công trình xây dựng đó đây

⁽¹⁾ Cầu dây văng

Điện, đường, trường, trạm đủ đầy cho dân ⁽¹⁾
 Trại trang phát triển xa gần
 Cho nông sản gấp trăm lần tăng nhanh
 Đa canh phá thế độc canh
 Đồng quê dệt tấm thảm xanh bốn mùa
 Quản chi sớm nắng chiều mưa
 Máy reo rộn rã cày bừa thay trâu
 Trên đồng cạn dưới đồng sâu
 Cá tôm xen lúa - nhịp cầu thâm canh
 Hoa khoe sắc tấm trắng thanh
 Rú ran tiếng chị tiếng anh rộn ràng
 Hải hoa mà những mơ màng
 Hoa xây biệt thự cho nàng ngắm hoa
 Nông thôn đổi mới từng giờ
 Đắm say hạnh phúc còn ngờ chiêm bao
 Làng quê điện sáng như sao
 Gió lành thoảng mát tận vào hồn ta
 Nhắn người đang ở phương xa
 Về quê dệt bản tình ca xây đời.

*

*

*

⁽¹⁾ Bốn công trình đồng bộ ở nông thôn : điện, đường giao thông, trường học và trạm xá

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA DOANH NHÂN

Khu đô thị ở khắp nơi
Nhà cao đón gió lưng trời mênh mang
Sáo diều vi vút ngân vang
Những siêu thị - chất lượng vàng kinh doanh
Hàng của chị, hàng của anh
Cạnh tranh lành mạnh không giàn giật nhau
Doanh nhân thả sức làm giàu
Vượt qua nghèo khó, ngõ hẻm vui chung
Nét văn hoá của doanh nhân
Bán, buôn vẫn giữ tình thân mặn nồng
Không gian dối ăn không nói có
Không buông lời bán gió mua mây
Bán giờ vẫn tự cầm tay
Khắc ghi lấy một chữ này - lòng tin
Dẫu có lúc nỗi chìm sóng gió
Buổi ban đầu trăm nỗi khó khăn
Xin vào hiệp hội Doanh nhân
Có người chỉ dẫn ân cần cho ta

Năm châu bốn biển là nhà
 Doanh nhân đất Việt đang hoà nhập chung
 Cần hiểu biết ngang tầm thời đại
 Học ở người chẳng ngại ngàn xa
 Bao nhiêu sản phẩm của ta
 Sẵn sàng đủ sức đi ra nước ngoài
 Trái ngon cùng với hoa tươi
 Rau xanh, tôm cá bao người thích mê
 Ác - ti - sô với cà phê
 Từ Tây Nguyên sẽ đi về muôn phương
 Nơi cho mía ngọt hoá đường
 Nơi cho nhung lụa vấn vương tơ tằm
 Nho chín mọng lắng đầm tinh khiết
 Cát rượu vang đặc biệt Tây Nguyên
 Nụ cười thiếu nữ tươi duyên
 Khách du lịch đến những miền quê xa
 Đà Lạt thăm sắc muôn hoa
 Sa Pa sương tuyêt như là Châu Âu
 Văn nhân xin bắc nhịp cầu
 Bán mua cũng vẫn nhớ câu chân tình
 Giàu sang, phú quý hiển vinh
 Vẫn thanh lịch, vẫn lung linh rạng ngời

Không ngông cuồng khi ăn chơi
Thấy người nghèo khó nói lời sẻ chia
Giàu lòng nhân ái từ bi
Không phân đẳng cấp, thay vì yêu thương
Thương trường khác với chiến trường
Cạnh tranh lành mạnh, nhún nhường vui chung
Đối lòng ăn nửa trái sung
Lẽ nào giàu có xưng hùng bá vương
Biết chơi sang chốn thương trường
Ấy là quân tử xem thường tiểu nhân
Giàu nghèo cũng vẫn tri ân
Cao sang cũng vẫn trong ngàn tấm gương
Mở lòng ra với bốn phương
Cùng nhau hội nhập tìm đường làm ăn
Đầu tư xây dựng, liên doanh
Cho nông thôn có nhiều ngành công thương
Gạo thơm dẻo lên đường xuất ngoại
Người nông dân không phải đi xa
Chuyển hàng vào, chuyển hàng ra
Lưu thông rộng khắp cho ta mạnh giàu

*

*

*

Biển khơi vẫn đạt dào sóng vỗ
 Trên giàn khoan người thợ hăng say
 Đón dòng dầu khí tràn đầy
 Ta xây dựng nước non này đẹp tươi
 Khi vào lộng lúc ra khơi
 Đầu khoang cá dưới biển trời mênh mang
 Việt Nam biển bạc rùng vàng
 Muôn loài gỗ quý trên ngàn bao la
 Trời của ta, đất của ta
 Vàng đen vô tận biết là bao nhiêu
 Giá gương được phủ nhiêu điều
 Trong lòng đất chúa rất nhiều tài nguyên
 Muôn lời cảm tạ thiên nhiên
 Cho mình kho báu bạc tiền dài lâu
 Núi cao biển rộng sông sâu
 Giữ gìn còn để mai sau được nhờ
 Bây giờ nghỉ đến bao giờ
 Trồng cây hái quả ơn nhờ tổ tiên
 Xin đừng tàn phá thiên nhiên
 Màu xanh cuộc sống khắp miền gần xa
 Biển trời sông núi hiền hoà
 Cho ta được hát khúc ca yêu đời

*

*

*

Dù ai đi xa muôn nơi
Nhớ về nguồn cội đất trời quê hương
Việt Nam như một thiên đường
Bình yên trên khắp phố phường tự do
Du khách đến không lo xa cách
Thủ đô vui - xanh - sạch - văn minh
Thủ đô yêu chuông Hoà bình ⁽¹⁾
Hồ Gươm soi bóng lung linh Tháp Rùa
Du khách sẽ say sưa ngắm cảnh
Đền Ngọc Sơn trong ánh sao đêm
Tiếng chuông thánh thót êm đềm
Cho lòng ta thấy dịu mềm, yêu thương

Việt Nam như một thiên đường
Tự do trên mọi nẻo đường kinh doanh
Xin mời bạn, xin mời anh
Hãy cùng nhau đến cạnh tranh, làm giàu

⁽¹⁾: Hà Nội được UNESCO công nhận là thủ đô của Hoà bình.

Đi mau! Đi mau! Đi mau!
Việt Nam như một con tàu ra khơi!

Viết xong tháng 10 - 2007
Sửa lại tháng 10 - 2008

Lời tác giả: Các chú thích trong phần lịch sử theo hai tác phẩm: “Các triều đại Việt Nam” của hai tác giả Quỳnh Cử và Đỗ Đức Hùng - Nhà xuất bản Thanh niên và “Các danh tướng Việt Nam” của Nguyễn Khắc Thuần - Nhà xuất bản Giáo dục.

MỤC LỤC

	Trang
I. VĂN HÓA	7
II. SỬ THI	15
BẮC THUỘC LẦN THỨ NHẤT	19
BẮC THUỘC LẦN THỨ HAI	21
BẮC THUỘC LẦN THỨ BA	25
THỜI KỲ TỰ CHỦ	28
HỌ KHÚC DẤY NGHIỆP	28
KHÚC THỪA DỤ	28
NGÔ QUYỀN ĐÁNH QUÂN NAM HÁN	29
THỜI ĐINH - LÊ	29
TRIỀU LÝ	31
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐỘC LẬP	35
TRIỀU TRẦN	35
TRIỀU HỒ	46
TRIỀU HẬU TRẦN	47
THỜI TIỀN LÊ	48
NHÀ MẠC	50

THỜI HẬU LÊ	54
THỜI QUANG TRUNG	58
NHÀ NGUYỄN	63
III. ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC	66
* NGƯỜI ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC	66
* CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC	67
* NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH	77
* KHÚC HÁT RU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT	82
* LỜI RU CHO ANH	82
* LỜI RU CHO EM	83
* LỜI CỦA LÍNH MỸ	85
* LỜI CỦA LƯƠNG TÂM NƯỚC MỸ	86
* NỖI LÒNG CHA MẸ	87
* LỜI CỦA LƯƠNG TRI LOÀI NGƯỜI	88
IV. BÀI CA XÂY DỰNG	89
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - DOANH NGHIỆP - VĂN HÓA DOANH NHÂN	91

CÁC GIẢI THƯỞNG:

- Giải thưởng cuộc thi: "*Vì tương lai nông thôn Việt Nam*" do Ủy ban Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường cùng với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức năm 1997 - 1998.
- Giải thưởng kịch bản phim tài liệu truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 1998 - 1999 "*Việt Nam - Đất nước - Con người đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng*". Dựng phim năm 2000.
- Giải thưởng văn học cuộc thi viết về đề tài công nhân. Tác phẩm "*Duyên nghiệp*". Do Liên đoàn lao động Hà Nam cùng Hội VH-NT Hà Nam tổ chức năm 1999 -2000.
- Giải thưởng văn học cuộc thi viết về "*Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hà Nam*" do Sở NN&PTNT Hà Nam cùng Hội VH - NT Hà Nam tổ chức năm 2001 - 2002. Tác phẩm "*Trang trại giữa đồng chiêm*".

- Giải thưởng cuộc thi văn thơ do Hội VH-NT
Hà Nam tổ chức năm 2007 - 2008. Tác phẩm "Gà
trống không biết gáy".

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

- 1- *Nàng Tô Thị không hoá đá* - Tập truyện ký năm 1998. Nhà XB Thanh Hoá.
- 2- *Đường sắt Việt Nam - Những bản anh hùng ca* - tập thơ NXB giao thông vận tải - 2000.
- 3- *Duyên nghiệp* - tập truyện, ký - NXB lao động 2002
- 4- *Tìm lại tuổi thơ* - tập thơ Hội VH - NT Hà Nam 2004 - Sở VH - TT Hà Nam.
- 5- *Tự ru* - tập thơ Hội VH - NT Hà Nam 2004 - Sở VH - TT Hà Nam.
- 6- *Bến đậu* - tiểu thuyết - 2006. NXB Lao động
- 7- *Chông chênh* - tập truyện, ký. NXB Lao động năm 2006
- 8- *Đốm lửa giữa rừng* - tập truyện, ký - 2008. NXB Lao động
- 9- *Huyền thoại Việt Nam* - Trường ca - 2009. NXB Hội Nhà văn.

HUYỀN THOẠI VIỆT NAM
Trường ca
CHU THỊ PHƯƠNG LAN

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
65 Nguyễn Du - Hà Nội
Tel & Fax: 8222135

Chịu trách nhiệm xuất bản:
TRUNG TRUNG ĐỈNH

Biên tập : MẠC PHƯƠNG
Trình bày bìa : PHƯƠNG LAN
Sửa bản in : TÁC GIẢ

In 500 cuốn, khổ 13 x 19. Tại nhà in Thu Trang
Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Giấy đăng ký KHXB số: 1019- 2008/CXB/31 - 68/ HNV
Số Quyết định xuất bản của giám đốc: 812/ QĐ - NXB HNV
In xong và nộp lưu chiểu: Tháng 3- 2009.